

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL SEGERS

weduwnaar van Mevrouw

MARIE DE MEYER

Geboren te Elst, de 7 Augustus 1880.

en aldaar godvruchtig overleden, de 28 Dec. 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianengenootschap, van de
Confrerie van het H. Hart en H. Sacrament
en andere genootschappen.

Een onverbiddelijke ziekte ondermijnde het kloek gestel van dezen betreurden man, doch de moed de volharding en gelatenheid vond hij in de sterkte van zijn geloof, daarom ook vond de dood hem wakend en gereed voor d' eewigheid. Door een deugdzaam leven heeft hij zich voorbereid en hij beijverde zich om te leven zooals hij wenste te sterven. Hij was een goede vader, eenvoudig en oprecht rechtzinnig van harte, dulde geen onrecht, man van kristelijke overtuiging was hij in zijn omgang met iedereen zonder uitwendige blijken, rechtschapen en hartelijk. Daarom ook stond hij in aanzien en werd door iedereen bemind.

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, uw leven moet zooals het mijne een godsdienstig leven zijn en blijven, een arbeidzaam leven en een leven van vrede en liefde onder elkander. Beste kinderen, hoe talrijk ge ook moget zijn, voor U allen heb ik gewerkt en gezwoegd voor uw geluk naar ziel en lichaam, schenkt mij uw wederliefde met voor mij te bidden. Ik dank U voor uw aanhoudende zorgen, vooral dezen die mij in mijn laatste dagen zo liefdevol hebben verzorgd.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.

Uitg. Van Hoever, Elst

Heer en Mevrouw Michel Van Den Broecke-Segers en kinderen;
Heer en Mevrouw Valère Segers-Du Tranoix;
Heer en Mevrouw Oscar Segers-Schiettecatte en kinderen;
Heer en Mevrouw Julien Du Tranoix-Segers en kinderen;
Heer en Mevrouw Evarist Segers-Du Tranoix en kinderen;
Heer en Mevrouw René Hoeckman-Segers en kinderen;
Heer en Mevrouw René Segers-Van Hoever en kinderen;
Heer en Mevrouw Firmin Van Der Bracht-Segers en kinderen;
Heer en Mevrouw Gérard Du Tranoix-Segers en kind;
De Familien Segers, De Meyer, Manssens en Van Heddeghem,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden,
betoodt bij het afsterven van hun welbemide Vader, Schoon-
vader, Grootvader, Oom en Kozijn:

Mijnheer CYRIEL SEGERS.