

't Is God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet;
Er is zoveel dat „goedheid“ heet.
Maar God alleen is goed.

Guido Gezelle



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer
HECTOR SEGERS

Echtgenoot van Mevrouw

Jeanne De Meulemeester

geboren te Liedekerke op 7 juni 1903 en overleden
in de O.L.Vr. Kliniek te Aalst op 13 juni 1960
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
en de pauselijke zegen.

Oudstrijder 1940-45 vereerd met verscheidene eretekens.

De overledene was een man van eer en deugd
die werkte voor vrouw en kinderen en zijn gezin
bestuurde op de rechte weg der kristenheid.

Nu heeft de Heer hem tot zich geroepen "Komt
gij, trouwe dienaar, treedt binnen in het Rijk dat
voor alle eeuwigheid voor U bereid is".

Zijn werkring zal mede getuige zijn van zijn
trouwe plichtsvulling, gedurende 35 jaar onon-
derbroken. Ook daar zal de dierbare overledene
blijvend erkend worden als een goede vriend.

Mijn lieve echtgenote, wat is het leven kort,
en hoe vlug werden wij van elkaar gescheiden. Wij
konden nog vele jaren gelukkig zijn, doch God be-
slist over leven en dood. Troost U eens zien wij el-
kander weder in de hemel.

Mijn lieve kinderen en kleinkind houdt steeds
de gedachtenis van uw vader in ere. Bidt voor mij
en omring uw moeder met dezelfde liefdevolle ge-
voelens die gij mij toegedragen hebt.

Beste familieleden, makkers oud-strijders en
vrienden, vaartwel en gedenk me steeds in uw ge-
beden.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner.

Mevrouw Hector SEGERS,
geboren Jeanne DE MEULEMESTER
zijn echtgenote,

De Heer en Mevrouw Ivan SEGERS-
HODELET en kind,

De Heer Hugo SEGERS,

De familiën :

SEGERS,

DE MEULEMEESTER,

ASSELMAN en

DE SMET,

danken voor Uw gebeden
en deelneming in hun rouw.

Begravenisonderneming De Poorter-Drukk. Rigo