

Gij Heer zijt onze enige Hoop !

†

Gedenk in uw gebeden

Irma SEGERS

echtgenote van Julien DU TRANOIX

geboren te Elst op 8 september 1910 en in
de Heer ontslapen in de kliniek te Opbrakel
op 16 oktober 1986.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de parochiegemeenschap
Sint-Blasius-Boekel.

Voor de steun van uw gebed,
voor uw woorden van troost en medevoelen
danken U :
Julien Du Tranoix, kinderen, kleinkind en
familie.

Rouwcenter pvba 'Funeralia', Noordlaan 81
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31

In deze stille herfsttijd die ons naar Aller-
heiligen leidt is onze dierbare overledene in
haar stille levensherfsttijd van ons heen-
gegaan.

In stille eenvoud leefde Irma op de grens
tussen onze parochie en haar geboortedorp
Elst waar ze in een groot gezin is opge-
groeid en waar ze altijd bleef mee mee-
leven. Toch was ze ook blij als haar parochie
en haar pastoor haar indachtig bleef en een
bezoek was altijd welkom.

"De maat van ons leven is zeventig jaar en
als wij heel sterk zijn tachtig. Het meeste
daarvan is nog kwelling en zorg...., staat
er in de bijbel (ps. 90). Irma heeft de ge-
wone maat van zeventig wel overtroffen,
spijs haar wankele gezondheid ; maar de
maat van "de heel sterken,, heeft zij, zo-
als de meesten onder ons, niet gehaald.
"Kwelling en zorg,, bleven haar ook niet
gespaard, in het bijzonder toen een van
haar twee zonen enkele jaren geleden maar
al te vroegtijdig gestorven is.

Voor Irma is nu alle "kwelling en zorg,,
voorbij. Als christenmens mag ze ons na-
zeggen : "Gij Heer zijt onze enige Hoop...
Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind,
gij weet hoe ik van u hield en gij weder-
kerig van mij. Heb dank voor uw genegen-
heid en zorgen, Houd moed en moge de
Heer u bijstaan.

Dierbare broers, zusters en verwanten, u
dank ik eveneens voor uw medeleven in
mijn leven en bij mijn afsterven.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

de 21/10/86 ch. so u