

Niets is meer zeker dan de dood ; niets meer onzeker dan het uur der dood. ....

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Joannes-Baptist SEGERS**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Hortense KEYTSMAN**

Hij was Lid van de Confrerie der H. Barbara en alle godvruchtige Genootschappen

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, de 22 Mei 1862 en aldaar godvruchtig overleden de 6 April 1949, Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Neem goedhartig aan hetgeen u overkomt en blij verduldig ten tijde der beproeving ; want niets is duurzaam op aarde en het geluk hier beneden ont-snapt ons als wij menen het te genieten. Hiervan volkomen overtuigd heeft deze duurzame overledene de ellenden des levens en de kwellingen zijns lichaams met kristelijk geduld en overgave aan Gods heilige Wil gedragen.

De dood van den rechtvaardige heeft niets dat vrezen doet ; zij is kostbaar in de ogen van God ; zij eindigt den arbeid en voltrekt de zegepraal !

Heer Jezus, die uw kostbaar Bloed voor de zaligheid des mensen vergoten hebt en van op het kruis voor de zondaars vergiffenis afsmeektet, ontvang de ziel van onzen duurzamen overledene en geef hem de eeuwige rust.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uwe genegenheid en liefdevolle zorgen, ik verlaat u voor het grote geluk van het eeuwig vaderland. Daar zal ik veel voor u bidden opdat gij allen ook eens moget komen dank aan uw geloof en kristelijk leven. Weest uwe overledene Ouders indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.a.



De Familie SEGERS ;

De Familie KEYTSMAN ;

De Familie PERSOONS ;

De Familie NEYT ;



Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond bij hun smartvollen rouw.

— Druk Oct. Schautteet-De Keyser, Zottegem —