

Hij die zo trouw was dat Hij zijn leven heeft
gegeven, is als eerste onder de doden opnieuw
geboren en de Heer van alle heren der wereld
geworden. (Openb. 1,5)



**GEDACHTENIS AAN
DE HEER
Marcel SEGERS**

zoon van wijlen

Pierre-Jozef SEGERS en Leonie DE POOTER

geboren te St.-Maria-Lierde op 2 juni 1926 en
overleden te Oprakel op 2 november 1970 na
een smartelijk ongeluk.

Wat de mensen het meest te boven gaat, te
machtig is, dat is : de dood, het onvermijde-
lijke lot van elk mensenbestaan.

De dood doordrenkt en verteert het weefsel
van het dagelijks leven. Zonder ophouden worden
de menselijke berekeningen doorkruist door het
onverwachte, het onvoorspelbare, de mislukking
en het lijden.

De christen echter ontsnapt aan de macht van
de dood ; door zijn geloof weet hij dat Christus
voor altijd de dood overwonnen heeft en dat
hij, over de dood heen, met Christus voor eeuwig
zal leven.

De mens wordt door de dood totaal aan zijn
God uitgeleverd. Hij staat nu oog in oog met de
verrezen Heer. Christus zelf moest de doodstrijd
het sterven en de dood op zich nemen, opdat
iedere mens die de weg van de dood gaat, Hem
in verblindende heerlijkheid kan ontmoeten ; op-
dat ieder mens minstens bij zijn dood, tegenover
Hem een definitieve keuze kan maken.

Broer en oom Marcel, wij hebben je eigenlijk
nooit goed gekend. Jij was de eenzame man die
op jouw manier een weg zocht door deze wijde
wereld.

Wij hebben niet dicht genoeg bij jou geleefd,
om je te missen ; maar voor ons blijf je toch de
man, die onder de ruwe schors van je lichaam
toch een goed en warm hart droeg. Wij zeggen
tot weerziens in de eeuwigheid ; ondertussen bid-
den wij voor jou in je opgang naar Gods Va-
derhuis.

Danken U voor de blijken van deelne-
ming en Uw gebeden :

Heer en Mevrouw Raphaël SEGERS,
Mejuffer Yolande SEGERS,
Jongeheer Marc SEGERS,
De families SEGERS en DE POOTER.

Uitg. LAFORT - St. Maria-Lierde.