

« Ik bèn de Verrizenis en het Leven ».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

MARCEL SEGERS

Geboren te Zandbergen op 5 november 1923
Godvruchtig overleden te Geraardsbergen op
16 maart 1978
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **SEGERS - MACHTELINCKX**
en kinderen,

zeer erkentelijk voor uw
christelijke deelneming,
danken U.

We hebben het zien aankomen. We verlangden hem in ons midden te houden. We weten hoe hij gevochten heeft tegen wat onvermijdelijk komen moest. Arbeid, eenvoud maar vooral zijn bezorgdheid hebben zijn leven zin gegeven. Ondanks zijn ziekte bleef hij verder werken tot zijn laatste krachten het begaven.

Noch zijn verlangen langer te leven, noch de deskundige zorgen van zijn geneesheer, noch de attenties van allen die hem ter hulp stonden konden er niets aan veranderen.

God, wij staan met lege handen voor U, de ogen vol tranen. Toch bidden wij U neem hem bij U op, wees met hem en zegen hem.

Liefste familieleden, vrienden en allen die me hebben bijgestaan in mijn pijnlijke ziekte: Dank! Voor u is de beproeving het grootst.

Voor mij is de strijd geëindigd. Aan allen tot weerziens bij onze God van leven die ons allen samenroept.