

Een edelmoedig man is ons ontnomen...



Bid voor de zielernst van

DE HEER

## THEO SEGERS

echtgenoot van Mevrouw LAURA HUTSE

Hij werd geboren te Zottegem op 7 september 1925 en overleden te Oudenaarde op 15 juni 1986. Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hoofdgriffier van de kantons Zottegem en Herzele

Ieder mens op aarde krijgt een specifieke rol toebedeeld, een taak die overeenkomt met de eigen geaardheid, persoonlijkheid en levensideaal.

De levensweg die de dierbare overledene heeft gevolgd, werd gekarakteriseerd door liefde, dienstvaardigheid, kommer en zorg om het welzijn van anderen.

Mede door zijn dynamische levensaanpak verzamelde hij de bouwstenen waarmee hij een mooi gezin en een prachtige carrière opbouwde. Voor zijn echtgenote en zijn kinderen probeerde hij de beste levensomstandigheden te scheppen. Zijn kleinkinderen waren zijn oogappels waarvoor hij alles over had.

Zijn talrijke vrienden monterde hij op met een passende kwinkslag. In functie van zijn ambt als Hoofdgriffier bij het Vrederecht loste hij tal van conflictsituaties op met zalvende woorden, stelde hij zich ten dienste van de samenleving waarbij hij steeds de sleutel van de rechtvaardigheid hanteerde.

Zijn sociaal engagement uitte zich in een druk verenigingsleven, zowel op cultureel als op maatschappelijk vlak.

De vaderlijke zorg waarmee hij de zedelijk verlaten kinderen van het kanton Zottegem wat meer warmte wou bijbrengen, kan als symbool worden bestempeld voor zijn unieke levenshouding, die een evangelie was van liefde, eenvoud, toewijding, trouw, dankbaarheid, plichtsbewustzijn, verantwoordelijkheidsbesef en diep menselijkheid.

Wanneer hij voor zijn medemens ook maar iets kon doen, voelde hij zich pas gelukkig.

Zelf rekende hij enkel op een beetje genegenheid en een tikkeltje erkentelijkheid.

Een slepende ziekte heeft hem geveld. De beste zorgen waarmee zijn naastbestaanden hem omringden, hebben niet mogen baten. Velen voelen nu een ijltje om zich heen, een lege plaats aan hun zij.

Lieve pa, opa, broer, oom, Mijnheer de Hoofdgriffier, Beste Théo, Uw aandenken roept zoveel serene herinneringen op. Wij danken U voor de filosofie die U ons hebt voorgehouden en voor de echte zin van het leven die U in reële daden hebt omgebogen, tot voorbeeld van ons allen.

Het was een uitzonderlijk voorrecht U van nabij te hebben mogen kennen.

Graag hadden we U nog zeer lang in ons midden gehad, maar het lot heeft er anders over beslist.

Wij dragen U in ons hart voor altijd.

Wij kunnen U nooit vergeten.

Rust in vrede bij de Heer.

**De families SEGERS, HUTSE,  
VERHEYEN en DE PRIJCK,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

---

Drukk. Bazar St.-Jozef - Zottegem