

« Ons leven breekt af als een morgendroom,
kortstondig is het als gras op het veld ».

(Psalm 90)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

ALBERT SEGHERS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE PESSEMIER

geboren te Rozebeke op 7 augustus 1920
en kortstondig overleden te Brakel (Elst)

op 12 oktober 1978,

gezalfd met de H. Olie der zieken.

Dit plotse overlijden moge ons bewust maken
van ons vergankelijk tijdelijk leven.

Doch dit leven is niet zonder hoop. « Geluk-
kig de mens die de Heer bij zijn komst wakende
zal vinden » lezen we in 't Evangelie.

Wij mogen gerust getuigen dat deze man
eerlijk trachtte mens te worden in zijn dage-
lijkse omgang, in zijn wekelijkse aanwezigheid
in de kerk, door zijn huis eigenhandig in te
richten tot een thuis en in zijn zware arbeid
ten dienste van de maatschappij.

Jongeren op 't werk opleiden stelden zijn
werkmakers ten zeerste op prijs.

God, onze Heer, Gij neemt het leven niet
van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven
wij op uw Woord.

Mijn echtgenote, zoon, familieleden en vrien-
den allemaal, na elke nacht volgt een nieuwe
dag. Zo hopen we elkander eenmaal weer te
zien in de nieuwe Mens, die Verrezen is voor
allen.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid
voor ons.

Mevrouw Albert SEGHERS, geboren Maria
DE PESSEMIER, zijn echtgenote ;

De Heer Dr.-Jur. Freddy SEGHERS, zijn zoon ;

De families SEGHERS, DE PESSEMIER,
DE ZUTTER en FOUBERT,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70