



Vroom aandenken aan

DE HEER

**Arthur SEGHERS**

echtgenoot van  
**Clementine MOOCK**

Oudstrijder 1940-45,  
lid van de Oudstrijders- en Oudsoldatenbond,  
St.-Martens-Bodegem,  
lid van de bond der gepensioneerden,  
St.-Martens-Bodegem  
en Mindervaliden "Kruikenburg"

geboren te Sint-Gillis (bij Dendermonde) op  
7 mei 1907 en godvruchtig overleden in het  
A.Z.-ziekenhuis van Gent op 19 oktober 1986,  
voorzien van het Sakrament der zieken.

Dit afscheid van onze dierbare afgestorvene  
vervult ons met smart, want hij was echt  
iemand om van te houden. Eerlijk, werkzaam  
en met een hart van goud heeft hij zich steeds  
liefdevol ingezet voor zijn beminde echtge-  
note, kinderen en kleinkinderen.

Ook zijn talrijke vrienden hebben nooit  
tevergeefs beroep gedaan op hem, altijd was  
hij bereid te helpen waar hij kon.

Dan werd hij, in de avond van zijn leven,  
overweldigd door een pijnlijke en meedogen-  
loze kwaal. En Arthur, die altijd vrolijk was  
en iedereen liet delen in die levensvreugde,  
heeft dan stil en waardig zijn kruis gedragen.  
In deze slechte tijden werd hij moedig terzijde

gestaan door zijn bewonderenswaardige echt-  
genote.

Toen de last hem toch te zwaar werd, is  
hij van ons heengegaan, diskreet zoals hij  
heeft geleefd. Wij allen die hem hebben ge-  
kend, weten dat zijn leven goed en zinvol is  
geweest.

Laten wij samen, familieleden en vrienden,  
bidden tot God, opdat Hij zijn trouwe dienaar  
Arthur moge ontvangen in het Paradijs.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren, dank, voor jullie vriendschap en gene-  
genheid. Alsook beste familieleden en vrien-  
den, God beware U allen in Zijn liefde.

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de  
begrafenis, heeft plaatsgehad in de Sint-Mar-  
tinuskerk van Sint-Martens-Bodegem op don-  
derdag 23 oktober 1986 om 10u.30.



De families  
**SEGHERS,**  
**MOOCK,**  
**ERPELS**  
en  
**HAPDAY**

danken om Uw gebeden en blijken  
van deelneming.

---

Drukk. Van Lint

Begraf. Arijs