

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DAVID SEGHERS

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE DE SUTTER

geboren te Rozebeke, de 23 november 1882 en er
godvruchtig overleden, de 23 maart 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Weest hem in uw gebeden indachtig, gij allen die hem genegen waart, en weent met ons, want ons verlies is onmetelijk groot en ons ongeluk overwaar.

De mens is tot het lijden geboren. Keur nooit de beproeving van de Heer af, want allen die de Heer behaagden, hebben veel te lijden gehad. (Job.)

In Jezus straalt ons de hoop tegen der zalige verrijzenis, zodat zij die over hun stervenslot treuren, zich met de belofte der toekomstige onsterfelijkheid troosten. Want Heer, uw gelovigen wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd; en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwig woon in de hemel bereid.

(Prefatie der H. Mis.)

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ons geluk met elkaar was groot, wat zal ons geluk zijn in de Hemel! Bidden wij voor elkander.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

R. I. P.

Van Der Hauwaert, Rozebeke

Mevrouw David SEGHERS, geboren Romanie DE SUTTER;

Mejuffer Marie SEGHERS;

Mijnheer en Mevrouw Camiel SEGHERS-MINNAERT en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Albert ROUCKHOUT-SEGHERS en zoon;

Mijnheer en Mevrouw Hector NOTERMAN-SEGHERS;

Mijnheer en Mevrouw Albert SEGHERS-DE PESSEMIER en zoon(tje);

Mijnheer en Mevrouw Johnny HIETBRINK-SEGHERS en kinderen;

De families SEGHERS, DE SUTTER, ROELANDT en LAPAEYGE

**DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.**