

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

ELISA SEGHERS

echtgenote van Mr SCHIETECATTE Raymond

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 8^e Mei 1892,
en godvruchtig overleden in het St-Pietershospitaal te Brussel, de 27^e Mei 1955 en voorzien der

HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
en Derde-Orde

Lid der Boerinnengilde.

Gods Voorzienigheid is oneindig goed en wijs, wij moeten ons aan dezelve onderwerpen. Van hare kinderjaren af heeft zij altijd God gevreesd en zijn geboden onderhouden. Zij bedroefde zich niet in hare kwellingen, maar bleef onberoerd, God lovende al de dagen van haar leven.

Met een vurig verlangen heb ik den Heer verwacht en Hij heeft zich tot mij gewend, mijne smekingen aanhoord en mij uit deze plaats van ellenden getrokken.

O Maria, onder uwe bescherming neem ik mijn toevlucht; verstoot mij niet in den nood maar verlos mij van alle gevaren.

Duurbare Echtgenoot, de Heer, na ons zolangere jaren te hebben gespaard, heeft ons beiden zijn kruis opgelegd tot ons meeste goed: mij om het loon te schenken voor mijn trouwvol en verdienstig leven, en u om nog voort te werken voor uwe kroon van hierna. Heb vertrouwen op den Heer.

En gij duurbare kinderen en familie blijft getrouw aan uw heilige godsdienst opdat wij allen eens samen in den schonen hemel mogen voor eeuwig leven bij de goede God.

Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, wees mijn toevlucht.

R. I. P.



De familiën SEGHERS,

SCHIETECATTE,

ROMAN,

VAN MALDERGEM,

danken oprecht voor gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. « De Beiaard », Zottegem.