



TOT ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

EMIEL SEGHERS

Weduwnaar van Mevrouw

SARA DE SUTTER

geboren te St Goriks-Oudenhove op 9 juli 1889
en er godvruchtig overleden op 28 augustus 1973,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Oud-Strijder en oorlogsinvalid 1914-1918

Gewezen schrijver, schatbewaarder en vaandei-
drager van de plaatselijke oud-strijdersbond
vereeerd met het kruis van officier in de orde
van Leopold II met zwaarden

Ridder in Leopoldsorde met zwaarden

Ridder in de kroonorde met zwaarden

Ridder in de orde van Leopold II met zwaarden
Oorlogskruis met palm, IJzermedaille, Vuurkruis

Militair ereteken 1ste klas, Medaille van de
regering Leopold II

Erekruis van nationale Strijdersbond

Vereremerkt met nog verscheidene andere ere-
tekens.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en de
Bond der Gepens'oneerden.

Met St Paulus kan de dierbare overledene
getuigen : "De tijd van mijn verscheiden is
nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wed-
loop voleind, het geloof bewaard. Nu wacnt mij
de krans der gerechtigheid, waarmee mij de Heer

als rechtvaardige Rechter zal belonen op die
dag en niet alleen mij, maar allen die in liefde
naar zijn verschijnen hebben uitgezien".

Hij heeft ons nu verlaten in een hoge geze-
gende ouderdom en is gelukkig bij de Heer;
maar wij hebben hem verloren, tenminste in zijn
tastbare tegenwoordigheid. Wij zullen hem mis-
sen. Maar onze dierbare overledene leeft en zal
blijven leven voor ons, niet alleen in herinne-
ring aan zijn voorbeeld, maar in werkelijkheid.
als een goede vader, die vanuit Gods heerlijk-
heid blijft waken over u zijn kinderen en klein-
kinderen en zijn vele vrienden, zoals wij hem
zullen blijven gedenken.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families : SEGHERS, DE SUTTER,
ROMAN en SCHIETECATTE

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem