

Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het eeuwig
licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIE SEGHERS

weduwe van Mijnheer

DESIRÉ VAN DIJCKE

geboren te Rozebeke de 12 juli 1877 en godvruchtig
overleden te St Maria-Oudenhove de 16 januari 1957,
versterkt door de H.H. Sakramenten.



Niets baart den mens ooit dieper smart
Dan 't stilstaan van zijn moeders' hart.

Wat ons in onze droefheid het meest geruststelt,
zijn hare goede voorbeelden van levendig geloof en
christelijke levenswandel. We herinneren ons haar
godvruchtig, eenvoudig en werkzaam leven; daarin
vond zij haar genoeg. Nochtans vele offers en kruis-
sen vond zij langs haar levensweg, maar zij droeg het
kruis met moed, gesteund door Hem, die leed en
stierf voor onze zaligheid.

Met een vurig verlangen heb ik op de komst van
den Heer gewacht, en Hij heeft zich tot mij gewend,
mijn smekingen aanhoord en mij uit deze plaats van
ellenden getrokken. (Ps. XXIV)

De dood der rechtvaardigen is het einde van alle
kwalen en het begin van het eeuwig leven. (H. Aug.)

Mijn dierbare kinderen, hebt dank voor de zorgen
en genegenheid waarmede gij mij omringd hebt: eens
komt de dag waarop geen aardse smart ons geluk zal
hinderen en we met elkaar verenigd ons eeuwig zullen
mogen verheugen.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300d. a.

Uitg. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oud



De familiën SEGHERS, ROELANDT,
VAN DIJCKE, VAN DEN ABEELE

zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming
betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.