



"Welaan dan, looft de Heer,
gij dienaars van God, die in zijn huis zijt,
looft de Heer en uit Sion zal Hij u zegenen."

Ps 134

Vroom aandenken aan

mevrouw

MARIE SEGHERS

dochter van wijlen de heer en mevrouw
David en Romanie De Sutter

geboren te Rozebeke op 13 februari 1910 en
rustig in de Heer ontslapen op 19 januari 1994,
gezalfd met het sakrament der zieken.

Haar schoonbroer, schoonzuster,
neven en nichten danken u voor uw bliken van
deelneming in rouw en gebed.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
van Rozebeke-Zwalm op zondag 27 februari 1994
om 10 uur.

God, onze Vader,
in uw grenzeloze goedheid hebt Gij
ons geroepen en elk van ons een taak gegeven.
Geef ons een hart dat luistert
naar uw inspraken. Leer ons zien
waar Gij U ophoudt in onze wereld.
Wijs ons de plaats waar Gij woont
opdat wij bij U blijven.

gebed 2^e zondag door het jaar

Zoals Samuël de Heer diende in het heiligdom
en de twee leerlingen van Johannes de Doper
op diens wenk Jezus achternagingen,
zo kenden wij ook Marieke als die getrouwe
die de Heer volgde en zijn Huis verzorgde.
In een kroostrijk gezin al vroeg vertrouwd
met werken en met zorgen voor de anderen,
was ze steeds bezig, rusteloos-vlijtig,
zowel in de huisnijverheid, de "wanten",
als in de zorg voor huisgenoten en burens,
voor de verschillende goede werken daarbij,
voor de netheid en de versiering der kerk
die een biezondere plaats had in haar hart,
voor de verschillende zieken en ouderen
die ze regelmatig met haar bezoekjes verblijdde.
Hoe node gaf ze deze opdrachten prijs
toen eigen ziekte en leeftijd het eisten,
tenzij ze deze in veilige handen wist.

Moge zij nu bij de Vader en de heiligen
de vrede en rust vinden der gerechtigden
waar ze in arbeid en dagelijks gebed
zonder ophouden naartoe heeft geleefd.

Onze-Lieve-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.