

Die avond, toen uw hart begaf,  
van liefde, leed en zorgen,  
scheen op uw vredig voorhoofd af:  
een weerschijn van Gods Morgen.



### Vroom aandenken

van Mevrouw

## Marie-Celeste SEGHERS

Weduwe van Mijnheer

### Alfons FOUQUART

geboren te St Goriks-Oudenhove de 24 juni 1881  
en er schielijk overleden 25 december 1959,  
gezalft met het H. Oliesel (in extremis).

Een vrome vrouw, die in haar gaaf beleefd ge-  
loof de nodige kracht vond voor haar schoonmen-  
selijk leven in dienst van God, de Kerk, haar  
geliefd gezin en de naaste. O. L. Heer alleen weet  
hoeveel paternosters zij gebeden heeft in de stem-  
mige stilte van de huiskring, vooral toen zij naar  
de kerk niet meer kon gaan.

Een vlijtige vrouw die heinde en ver heeft ge-  
sjokt om een stuiver te verdienen, waar nieuw  
leven verscheen, heeft zij dienstwillig bijstand  
gebracht. Werken en hierbij anderen helpen en  
dienen, was voor haar een echte vreugde.

Een minnelijke moeder, in-goed van inborst en  
echt-eenvoudig in haar dagelijkse doening. Haar  
moederlijk goed-zijn was begrijpen en geven, breed  
en mild oordelen, openstaan voor luid-gesproken  
of stil-verbeten klacht, vatbaar blijken voor wat  
andere blij of droevig maakt; het was ook met haar

tijd, haar kracht, haar geld, haar raad, met al de  
vormen van de menselijke hulp bijspringen waar  
het past. En dit alles uit innerlijke mee-bewogen-  
heid, omdat alles wat rondom haar gebeurde, haar  
ook deed rillen, alsof het haarzelf betrof.

Ook in jaren van zilveren grijsheid behield zij  
de vinnige vitaliteit van de liefde; zij hield zo  
sterk van de kleinkinderen en ze was blij zeventien  
keren meter te mogen zijn; maar altijd was  
zij kies en bescheiden in haar genegenheid, ont-  
hecht in haar gehechtheid en toewijding.

Geliefde Kinderen, Kleinkinderen en Familie, ge-  
zult Pasen en Kersdag van dit jaar niet zo rap  
vergeten. Maar hoog het hart! De Heer helpt altijd.  
Hartelijke dank voor uw liefdevolle bezorgdheid.  
Mocht goedheid als dauw over uw leven gespreid.  
Pakt beslist de levensstrijd aan: 't zal een blijvend  
bewijs zijn van onze wederzijdse genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in onze  
rouw, danken Ued. van harte:

Mr & Mw Achiel FOUQUART-CORNIL en kinderen  
Mr & Mw Emiel FOUQUART-LAPAGE en kinderen  
Mr & Mw Marcel HOEBEKE-FOUQUART en kin-  
deren.

De Familiën SEGHERS, FOUQUART, ROMAN en  
TUYPENS.

---

Uitg. Persoons Achiel, St Goriks-Oudenhove