

De dood is het einde van alle kwalen en het begin van ons toekomstig geluk.



VROME HERINNERING  
aan  
MEVROUW

## Nathalie Maria SEGHERS

Echtgenote van Mijnheer  
VICTOR DE NAUW

geboren te Voorde de 19 december 1889 en  
er godvruchtig overleden op 3 december 1962.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en  
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

De rechtvaardige sterft gerust, want zijn dood  
is de ingang tot een beter leven. (Prov.)

Onze Schepper houdt ons het oogenblik van  
het laatste uur verborgen opdat we dit steeds  
als nabij zouden beschouwen. (H. Greg.)

Het was een achtenswaardige moeder, wiens  
herinnering voor altijd in ons geheugen zal ge-  
grift blijven: haar zielesterkte steunde haar in de  
beproevingen, want zij stelde haar hoop op  
God. (II Mach. VII.20)

Edelmoedig en dienstwillig van hart, vond zij  
haar geluk in anderen te helpen en goed te  
doen. Zij was steeds bezorgd met het welzijn  
van haar familieleden, werkzaam en gevoelig.

Beminde echtgenoot, wij zijn niet onverwachts  
voor altijd gescheiden, want eens zijn we weer

samen bij de Heer.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ik dank U  
voor uw genegenheid, liefde en kinderlijke eer-  
bied. Weest vader steeds behulpzaam en laat  
hem uw liefde en genegenheid voortdurend on-  
dervinden. Bidt samen voor mij!

Familieleden en kennissen, vaartwel en ge-  
denkt mij allen in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)



De familiën :

SEGHERS,  
DE NAUW,  
FONTEYN en  
VAN DER HAEGEN

zeer getroffen door uw vroom gebed en  
meevoelen in de rouw, DANKEN U.

---

Drukk. A. Van Der Bracht, Voorde