

Zalig, gij goede en trouwe dienaar, in het kleine waart gij getrouw, over het grote zal de Heer u aanstellen.

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Remy SEGHERS

weduwnaar van Mevrouw
Palmyre DE MARTELAERE
echtgenoot van Mevrouw

Marie-Emelie VAN HAEZEVELDE

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 3 januari 1891, en godvruchtig overleden te Zottegem, Kliniek Dr. Goffaerts op 28 november 1969, voorzien van de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De duurzame overledene is steeds zo'n trouwe dienaar Gods geweest. De taak die God hem voorbeschikte, een christelijke echtgenoot en vader te zijn, heeft hij zijn leven lang behartigd : hij was een voorbeeld van werkzaamheid en trouw en het gezin dat God aan zijn zorgen toevertrouwde heeft hij voor God weten te bewaren. Hij was een godsdienstig man, eenvoudig, trouw aan God en toen hij begreep dat zijn Heer hem riep, heeft hij niet gearzeld noch schrik gehad, rekenschap te geven over zijn dienst.

Onze droefheid om zijn heengaan is geen treurnis om zijnentwille, maar de pijn om ons

verlies al weten wij dat de duurzame overledene vanuit de hemel zal blijven waken over allen die hem lief zijn.

Bemide echtgenote en kinderen, gij waart mijn levensdoel en ook mijn vreugde ; blijft mekaar beminnen en bidt voor mij lijk ik u zal gedenken bij de Heer ; aldus blijven wij in God verenigd.

†

Mevrouw Marie-Emelie VAN HAEZEVELDE,
zijn echtgenote
zijn kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen
De families SEGHERS, DE MARTELAERE, VAN
HAEZEVELDE, ROMAN en DE RIDDER,
ten zeerste getroffen door Uw blijken van
medeleven in hun rouw, bedanken.

Uitg. VAN DER STICHELEN Gerard.