

Alweer een engeltje méér in de hemel.



DUURBAAR AANDENKEN AAN

## STEVEN SEGHERS

zoontje van

**PAUL en LINDA VAN DER SIJPT**

geboren te Geraardsbergen op 7 november  
1979 en dezelfde dag aan de liefde zijner  
ouders ontrukkt te Gent.

Het was een engel schuldloos rein  
Door God aan d'aard gegeven  
Ach d'ouders wisten niet hoe kort  
Hun Steventje zou leven.

En beiden hadden 't innig lief  
En wilden 'toch behouden.  
Zij hoopten dat zij 't volst geluk  
Met David schenken zouden.

O Moederliefde, o Vadermin,  
God kwam U hier beproeven ;  
Uw engel hoort de hemel toe  
En blijft hier niet vertoeven.

Uw Steven stevent hemelwaart  
Om 'r U en David te verbeiden,  
En 'heil dat Gij hem geven woudt  
Zal 't ginds voor U bereiden !