

† Vroom aandenken aan de Heer
URBAIN SEIGNEUR

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VERHELLEN

Oorlogsopgeëiste 1914-1918,

Geboren te Berchem (VI.), op 2 januari 1898 en
godvruchtig overleden te Kluisbergen-Berchem

op 24 november 1978,

gesterkt door het Sakrament der zieken.

Heer in uw handen beveel ik mijn geest.

Genadige God, Gij hebt mij uit deze wereld naar
U toegeroepen. Vergeef mij wat ik misdeed.

Wij moeten er steeds aan denken dat de hoogste
taak die wij hier op aarde te vervullen hebben
is: God te dienen bovenal en onze evenmens te
beminnen als onszelf.

Geliefde echtgenote, kinderen, familieleden en
vrienden, heb dank voor uw genegenheid, uw steun,
uw liefde en vriendschap. Blijf mij steeds in uw
vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Mevrouw Urbain SEIGNEUR, geboren

Anna VERHELLEN,

Heer en Mevrouw Raf VANDEN BOSSCHE-SEIGNEUR.

De families SEIGNEUR, VERPLANCKEN,

VERHELLEN en BOHEZ,

danken U oprecht voor Uw bliken
van sympathie en Uw gebed.

Drukkerij Spiers Marc - 9600