



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

ANGEL SELOS

weduwnaar van Mevrouw Leonie VANLIERDE,

geboren te Nederbrakel op 3 augustus 1898,
en zacht in de Heer ontslapen in het
St-Elisabethziekenhuis te Zottegem, op 16 maart
1993, voorzien van de HH. Sakramenten.

—

Vader, je was een eerlijk, hartelijk man.
Eenvoudig, je hele leven lang. Voor ons, je
kinderen en kleinkinderen, werkend en gevend,
en voor jezelf weinig tevreden.

Werken in de grond waar je zo van hield, was
voor je een weldaad. De laatste jaren werd het
zware veldwerk te lastig. De jaren begonnen te
wegen, maar de laatste winter was moeilijker.

Enkele dagen geleden werd een opname in het
ziekenhuis noodzakelijk. Daar vocht je voor je
herstel, maar het lukte niet; en dan die laatste

zware uren. Je wou naar Onze Lieve Heer en
naar moeder. En toen de priester nog eens kwam
werd je rustiger en na de laatste ademtocht
verscheen een brede glimlach om je mond.
Heel even priemde toen de zon door de wolken.
Toen was het voorbij. Je had vrede en rust
gevonden.

God, wat doet het pijn zo'n vader te zien ster-
ven, ook al was hij bijna 95. We wilden hem
zo graag nog bij ons houden. Zijn plaats in
huis zal deze zomer leeg blijven.

We buigen begrijpend, maar met verdriet in
het hart het hoofd, hopen op het eeuwige
weezien.

De families

SELOS, MENSCHAERT,
VANLIERDE, MATTHIJS,
danken U.

Namis : dinsdag 13 april om 19.30 u.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel