

"Ik ben de verrijzenis en het leven,.. (Evang.)

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Leona, Renilde, Julia SELOS

echtgenote van Mijnheer  
JULES VAN KERKHOVE,

geboren te Nederbrakel op 25 december 1900 en er  
godvruchtig overleden op 26 februari 1964,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken,  
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen  
in het stervensuur.

Zij was lid van verscheidene godvruchtige  
genootschappen

Hoe broos is het leven! Heden is de  
mens en morgen niet meer. Gods H. Wil  
geschiede!

Het leven van de duurzame overledene  
was vreedzaam en schoon. Vol liefde  
en zorg was ze voor haar man en haar  
kinderen. Haar goedheid en verduelig-  
heid maakten haar beminnelijk bij ieder-  
een. Zij had geleerd volgens de wil  
van de Heer te leven, en toen de be-  
proeving haar overkwam wist zij zich  
ook eraan te onderwerpen.

Mijn duurzame echtgenoot, kinderen  
en kleinkinderen, ik had altijd zo een  
grote liefde en tedere zorg voor U en  
ik wist dat gij allen ook zo van mij  
hield. Mijn overgang naar de Heer zal  
U dan ook pijnlijk treffen, en nochtans  
zeg ik U: weest niet bedroefd over  
mijn. heengaan, want eens zal ik U

wederzien bij de Heer. Bewaart mijn  
gedachtenis in uw hart en doet hetgeen  
gij van mij gezien hebt. Duurbare kin-  
deren weest een steun voor uw vader.  
Blijft in famieliekring bidden voor mijn  
zielerust en zeker in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.



De Families

SELOS,  
VAN KERKHOVE,  
TRUYE,  
VAN NIEUWENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.