

Gedenk, o mensch, dat de dood niet wacht; de
wet op deze aarde is te sterven. (Eric, 14)



Bid voor de ziel

van

MARIA-LEONIE SELOS

weduwe van

VICTOR MENSCHAERT

geboren te Nederbrakel den 17 October 1868
en er overleden den 7 April 1945.

Gezalfd met het H. Oliesel.



Zij werd ons letterlijk ontstolen: Zóó onvoor-
ziens is zij van ons heengegaan! In 't vroege mor-
genduur ging zij nog ter kerke om er haar grooten
plicht als christen mensch te kwijten van rouwmoe-
dige Paaschbiecht en vurige Paaschcommunie; en
in 't naar huisgaan verrees zij voor eeuwig met haar
verrezen Verlosser. Hoe stichtend maar hoe treffend
ook voor ons allen! Welk een les! De mensch weet
niets nopens het einde van zijn leven.

Laten we dus, zooals onze dierbare overledene
altijd gereed zijn, want zegt de Heer: "Ik zal kom-
men als de dief in den nacht..." — Gelukkig dan
ook de mensch die zijn leven zóó weet te schikken,
gelijk hij gaarne zou bevonden worden in het uur
van zijn dood.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank
voor uw genegenheid en steun die ik van U in
mijn ouden dag mocht ondervinden. Gij vooral, mijn
goede klein-zoon die steeds in mijn gezelschap zijt
gebleven, heb dank. Dat God het U loone! Vaart
allen wel en vergeet mij niet in uw goede werken,
gebeden en H. H. Missen evenals vader zaliger. Ik
op mijne beurt zal U ook indachtig blijven bij den
Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (300 d. afl).

Mijnheer en Mevrouw Augustien DE WOLF-MENSCHAERT en
kinderen Victor, Margriet en Cyriel;
Mijnheer en Mevrouw Arthur MENSCHAERT-KILLEMOË'S en
kinderen Ghislaine, Ernest, Leon en Emiel;
Mijnheer en Mevrouw Remi MENSCHAERT-VAN DE MERGEL
en kinderen Emilienne, Nelly, Marie en Marie-Rose;
De Familien SELOS, MENSCHAERT, DE GEETER en VAN
DEN BOSSCHE;

Danken U om de blijken van deelnameing en gebeden.