

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
o. u. o.



BID VOOR DE ZIEL VAN

## PETRUS MARIEN SELOS

echtgenoot van VALENTINE CLINQUANT

geboren te Nederbrakel de 29 Juli 1866 en er godvruchtig overleden de 9 October 1951, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

« — o — »

Gelijk het goud gezuiverd wordt door 't vuur, zo wordt de mens gelouterd door het lijden.

Deze dierbare overledene heeft veel, wel en lang geleden. Maar in de kwade dagen en de droeve nachten die hij doorworstelde, richtte hij zich steeds vol gelatenheid en betrouwen tot God, want hij was boven alles een Godvrezend man, die God diende zonder menselijk opzicht. Aan zijn gezin gaf hij steeds het voorbeeld van trouw, vervullen der christelijke plichten en van het gebed.

Dierbare Echtgenote, beminde Kinderen, gedurende de laatste jaren van mijn leven was ik voor U een zware last geworden, maar gij hebt mij steeds met liefde en toewijding bejegend. Dat God het U lone! Blijft anders altijd brave christelijke mensen die getrouw hun christelijke plichten volbrengen. Vergeet mij niet te verzoeken in uw gebeden, goede werken en H. H. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
de 4 akten a. u. b.

Dr. Vw Modde, Everbeek.

Mevrouw Petrus SELOS, geboren Valentine CLINQUANT;  
Mijnheer en Mevrouw Adelson FAINGNAERT-SELOS;  
Mijnheer en Mevrouw Jules SELOS-DEWEZE;  
Mijnheer Arsène FAINGNAERT;  
Mijnheer Paul SELOS;

De familiën SELOS, CLINQUANT, DE GEETER en  
FAINGNAERT

Bedanken.