

O groot geheim der dood! Hoe klaar toont gij aan
de mens zijn nietigheid in dit kortstondig leven.

H. Alf.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Valère, Achiel, Omer SELOS

zoon van

← **Victor en Odile De Geeter**

geboren te Nederbrakel, op 27 augustus 1920
en er schielijk overleden op 20 december 1959,
gezalfd met het H. Oliesel.

**Oud Strijder, Oorlogsinvalid van de
Veldtocht 1940-1945.**

Niet de schielijke dood moet men vrezen, maar de
dood die én schielijk én onvoorbereid is.

H. Gregorius.

Roemt niet op de dag van morgen, want ge weet
niet wat de dag van morgen u verbergt en u kan over-
zenden. Weest bereid, daar de Heer zal komen op het
uur dat gij niet kent. Gelukkig daarom de mens die de
wegen van Gods geboden bewandelt en in al zijn wer-
ken het oordeel van de Heer indachtig blijft. O Heer,
wees uw goedertierenheid en uw barmhartigheid, die
gij ten allen tijde getoond hebt, ook nu indachtig en
wees zijn ziel genadig. Psalm.

Duurbare ouders en familieleden, plots en onver-
wachts heb ik dit aardse leven beëindigd om het eeuwig
leven in te gaan. Ik heb u altijd liefgehad, toon mij uw
wederliefde door te bidden voor mijn zielerust, vooral
in uw zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleschauer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Victor SELOS-DE GEETER;

Heer en Mevrouw Marcel TORTELBOOM-SELOS en kind;

Heer en Mevrouw Robert SELOS-VAN CAUWENBERGE en kinderen;

Heer Albert SELOS;

Heer en Mevrouw Georges SELOS-MERCHIERS en zoon;

Heer en Mevrouw Gaston VAN TRIMPONT-SELOS en kind;

De familieën SELOS-DE GEETER, DE GEETER, MINCKE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.