

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor, Jozef, Richard SELOS

echtgenoot van Mevrouw

Odile DE GEETER

geboren te Nederbrakel, de 5 februari 1877
en er godvruchtig overleden de 3 augustus 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Wij zijn niet op de wereld om hier te blijven. Al de mensen zijn door God geroepen om eeuwig bij God gelukkig te zijn. Dat eeuwig hemels geluk moet de mens hier op aarde zelf voorbereiden: dit doet hij door in zijn gewoon dagelijks leven zijn christelijke plichten te en- over God en de H. Kerk te volbrengen.

De mens kan echter lauw en onverschillig zijn in 't vervullen van zijn kristelijke plichten. Doch Gods barmhartigheid is groot en altijd is de terugkeer naar God mogelijk door een berouwvolle biecht met een vast voornemen zijn leven te beteren. Heer, ik dank U dat Gij mij de grote genade hebt geschonken op een ziekbed te mogen sterven, zodat ik niet onvoorbereid voor Uw rechterstoel verschijn.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden, ik dank u voor uw goede zorgen. Bidt voor mijn ziele- rust in uw dagelijkse gebeden en HH. Missen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel.

Mevrouw Odile DE GEETER, zijn echtgenote;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Victor SELOS;

De familiën SELOS, DE GEETER, DE GEETER, MINCKE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.