

Leven is weven  
en sterven is bij God zijn stuk afgeven.



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

## Urbain - Louis SENTRIE

echtgenoot van Mevrouw

Rachel DE BOUVERIE

geboren te Melden op 2 december 1905 en tot het eeuwig leven opgeroepen te Oudenaarde in de H. Hartkliniek op 20 oktober 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Nu we afscheid nemen van deze goede vader, van deze stille en eenvoudige man, komt zijn leven ons sterker voor de geest dan anders. In herinneringen zullen wij hem dan ook blijven vasthouden want er is zoveel dat ons aan hem doet denken. Zijn eenvoud, zijn gevoeligheid van hart en zijn stille tevredenheid waren de kenmerken van zijn zorgend in het leven staan. Hij heeft op deze sobere wijze zoveel betekend voor zijn gezin. Een man van weinig woorden, maar als je hem ontmoette dan merkte en voelde je de goedheid en oprechte tevredenheid, de vrede die van hem uitging.

Er werd hem een zwaar kruis op de schouders gelegd. Een meedogenloze ziekte trof hem en toch deed hij alles om het leven te behouden. Hij hield van zijn gezin. Weinige gezinnen waar

dagelijks de kinderen naar huis komen. De deur stond open voor allen en waren er welkom.

Als bekwame wever heeft hij gewerkt en zo zijn stuk afgegeven bij God.

Tot op het laatst ging zijn verlangen naar zijn geliefkoosde sport, de handboog. Dagelijks meet hij zijn krachten tot het hem te zwaar was. Het was voor hem een groot verdriet niet te kunnen meegaan met zijn talrijke vrienden.

Hij heeft in de wereldoorlog ook die bange jaren meegemaakt. Louis hield van het leven, van zijn echtgenote, zijn kinderen, vele kleinkinderen, zijn familie en talrijke vrienden. Hij was dankbaar voor de genegenheid en toegewijde zorgen van de zijnen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor uw kommer en zorgen voor mij. En al mijn vrienden zeg ik vaarwel en tot weerziens.

Dat hij ruste in vrede !

Mevrouw Rachel DE BOUVERIE,

De Heer en Mevrouw Roger VAN MEERHAE-  
GHE - SENTRIE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien BEKAERT -  
SENTRIE en kinderen,

De Heer en Mevrouw August VAN DE POPULIE-  
RE - SENTRIE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Werner CLAUS - SENTRIE  
en zoon,

De Heer en Mevrouw Jean-Pierre BATTIAU -  
SENTRIE en kinderen,

De families SENTRIE - GEENENS,  
DE BOUVERIE - VAN WELDEN,

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Begr. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde