

† In geloof zijn wij verenigd bij het afscheid van  
iemand die ons dierbaar was

**Mevrouw YVETTE SENTRIE**

ECHTGENOTE VAN DE HEER NOEL MORRE

geboren te Oudenaarde op 12 juni 1946 en in de

Heer ontslapen te Gent op 29 juni 1974;

Gesterkt door het Sacrament der Zieken

---

De dood van een nog jonge echtgenote; van een dierbaar kind; van iemand die we goed kenden; doet ons nadenken; doet ons vragen stellen over de dood; maar ook over het leven: Waarom leven wij? Heeft het leven wel zin? Wij zijn hier pas enkele jaren: we werken; we trachten iets te presteren; we zoeken wat genegenheid en vriendschap; ontmoeten veel lijden en onbegrip; en staan voor de dood:

Leven; lijden en dood: zoveel vraagtekens; die voor een mens die niet gelooft; zonder oplossing blijven: Doch voor iemand die gelooft in een God;

die hem liefheeft; is de kijk op het leven heel anders: Want dan weten we dat "we iets betekenen voor God"; over enkele weken werd ze onwel: Toen begon haar lijdensweg: Zij zelf heeft nooit geklaagd: Ze heeft haar ziekte aanvaardt op een ogenblik dat het leven scheen vol zon te zijn: Ze verwachtte een kind met warme liefde: Het mocht niet zijn; de kleine ging voor naar de Vader: Verder ging haar kruisweg; gesterkt en getroost door haar man; haar toegewijde ouders, zusters en broers: De wetenschap kon niet helpen: Het gebed tot O L Vrouw van Kerselare heeft haar de kracht gegeven en de moed om dit zware kruis te aanvaarden; ook opbeuring en troost aan haar geliefden:

Beminnelijk en vriendelijk zo als ze was; was ze ook verzekerd van de liefde van God en een diepe genegenheid van haar naastbestaanden: Nu mag ze altijd gelukkig leven in Gods nabijheid: Wat haar door haar ziekte verhinderd was te zeggen; zegt zij het nu door haar dood: Dank aan allemaal:

Ze kwam zo graag terug naar de ouderlijke thuis: Daar waren alle kinderen veilig bij vader en moeder:

Nu leeft ze verder; blijft verbonden met de haren in afwachting dat we elkaar weer ontmoeten in de onmetelijke liefde van God



De Heer Noël MORRE

De Heer en Mevrouw Vincent SENTRIE - VAN SEYMORTIER

Mevrouw Georgette MORRE

De Heer en Mevrouw Germain MEUREZ - SENTRIE en kind Karlien

De Heer en Mevrouw Adrien D'HOND - SENTRIE en kind Guy

Mevrouw Anita SENTRIE

De families SENTRIE, VAN SEYMORTIER, MORRE en LECHENE

Gewoelig aan de bliken van deelneming  
in hun rouw, bieden U hun innige dank.

Drukkerij M. Gasthuys, Oudenaarde



7012/4

Copyright Lannoo, Tielt

Printed in Belgium