

"Mijn vadertje  
Hij was rechtvaardigheid  
Hij had de zware last op zich geladen  
een goed en eerlijk man te zijn."  
( Marnix Gijsen )

†

Dankbaar aandenken aan  
De Heer

**René, Gerard SERBRUYNS**

**echtgenoot van Alma Schiettecatte,**

geboren te Sint-Maria-Horebeke  
op 15 maart 1917 en overleden in het  
Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem  
op 2 mei 1990.  
Voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families

Serbruyns, Schiettecatte,  
Hove, De Clercq,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

**Namis** : zondag 13 mei 1990 om 9.30 u.

Hemelse Vader,  
wij danken U voor het  
geloof en vast vertrouwen  
van onze geliefde overledene  
tijdens zovele maanden van  
pijnlijke ziekte.

Wij danken U  
voor zijn voorbeeld  
van harde arbeid  
en taai doorzettingsvermogen.

Hemelse Vader,  
laat uw barmhartige liefde  
zijn menselijk falen bedekken  
en voltooi  
zijn tijdelijk bestaan  
in de eeuwige vreugde  
van uw heerlijkheid.

René, gedenk de uwen  
bij de Heer,  
die met zoveel toewijding  
en oprechte genegenheid  
U hebben omringd.

Onze gebeden zullen U  
blijvend vergezellen.

---

Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel