

Gij, Heer, zijt onze enige Hoop.

+

GEDENK IN UW GEBEDEN

Valère SERBRUYNS

echtgenoot van

Margaretha VAN SCHOORISSE

geboren te St.-Denijs-Boekel op 27 september 1926 en onverwacht aan onze liefde ontnomen.

Lid van de parochiegemeenschap van St.-Denijs-Boekel.

Margaretha Van Schoorisse, zijn echtgenote ;
Martine Serbruyns, zijn dochter ;
De families Serbruyns-Anno en
Van Schoorisse-Ketsman,

danken U voor uw deelneming in rouw en gebeden.

Begraaf.-Fun. De Pauw - Druk Darragas

Onze goede kloeke Valère was die dag - het was nog vrij vroeg in de morgen - welgemoed van huis vertrokken om tijdig op zijn werk te zijn in Gent. Ook hij zal toen niet gedacht hebben dat hij diezelfde avond niet meer veilig thuis zou komen bij vrouw en dochter... Ja, ons leven is zo wisselvallig ; er kunnen zovele verrassende en onverwachte dingen in ons leven gebeuren. Nooit zijn we gerust, nooit zijn we zeker. Het geluk, dat we willen grijpen, ontglipt ons soms zo vlug. De mens zelf is zo onstandvastig, het menselijk hart zo wispelturig, dat we moeilijk de vrede en de rust in dit leven kunnen verwerven. St.-Augustinus zegt : "Onrustig is ons hart tot het rust in God".

De Heer stelt God dan ook het meest voor als een Vader : een Vader die goed is ; een Vader die barmhartig en vergevingsgezind is ; een Vader die zorg draagt voor al zijn schepselen. Ons geloof is, dat wij bij deze God van goedheid en liefde zullen komen. Hij zal onze diepste verlangens vervullen. Jezus zegt : "Ik ga naar de Vader om u een plaats te bereiden". Bij God, in zijn liefde, zullen we "thuis" zijn.

Ook de aardse tocht van Valère is geëindigd. Elk mensenleven gaat zo vlug voorbij. Elk mensenleven brengt vele ontgoochelingen. Doch de zekerheid van ons geloof dat God tenslotte onze diepste verlangens zal voldoen, dat geeft tenslotte aan het leven van een gelovig mens, diepe vrede en geluk. Dierbare echtgenote, dochter, familieleden en allen die mij gekend hebt, bidt opdat ik nu de vreugde van Gods nabijheid moge bezitten.