

Ik zal U een trouwe priester zenden
die volgens mijn hart en geest zal werken (Reg. 2)

Vroom aandenken
aan

Eerwaarde Heer
Antonius Floribert SERGEANT
Pastoor van Zarlardinge

geboren te Bachte-Maria-Leerne op 28 juni 1914
en godvruchtig overleden te Gent op 4 mei 1991
voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken.

Priester gewijd op 3 juni 1939

Onderpastoor te Berchem-Oudenaarde op 13 juni 1939

Onderpastoor te Zaffelare op 16 juni 1942

Onderpastoor te Geraardsbergen op 19 april 1949

Pastoor te Zarlardinge op 2 augustus 1961.

De klokken van Zarlardinge luiden bedroefd en kondigen de treurige mare over Zuid-Oostvlaanderen : Pastoor Sergeant is niet meer, hij is bij de Heer....

Vanuit de Leiestreek kwam hij langs de Vlaamse Ardennen naar het Denderland in Geraardsbergen, waar hij als onderpastoor 11 jaar werkzaam was en kordaat de leiding van het Vakantiepatronaat Sint-Bartel in handen nam.

Tot pastoor benoemd van Zarlardinge heeft hij geleefd en gewerkt als een deugdzame, werklustige priester en zorgvolle herder met een gouden hart voor iedereen, dag en nacht in dienst van zijn geliefde parochianen.

Bekommerd om de luister van Gods huis en met de gewaardeerde steun van de kerkfabriek, heeft hij de kerk van Zarlardinge laten restaureren.

Gedurende 40 jaren was hij ook de proost van de kostersbond uit de streek.

Zijn geliefde werkterrein was het domein Sint-Bartel, waar hij aan de ontelbare bezoekers en kampeerders een vriendelijk tehuis bezorgde. Zonder verpozen heeft hij, met zijn joviaal, menslievend en levenslustig karakter en geholpen door zijn werkzame huishoudster, zich in dienst gesteld van de jeugd waarvan hij zoveel hield, tot wanneer de ziekte hem als een stormwind in de Mariamaand neervelde.

De woorden die nu volgen, zijn van pastoor Sergeant, en genomen uit het aandenken van zijn gouden Priesterjubileum dat zijn parochianen zo geëstrifft hebben meegevierd :

"Heer, ik breng mijn offer uit dankbaarheid voor al Uw gaven. Laat ons Uw Naam verheerlijken met al wat Gij ons onverdiend geschonken hebt".

H. Maria, patrones van onze parochiekerk, nu ik mijn overleden zuster vervoeg bij de Heer, bescherm mijn overblijvende broer, zuster, schoonzuster en al dezen die mij liefdevol begeleid hebben gedurende mijn ziekte. Zegen al mijn familieleden, mijn trouwe Paula, mijn dierbare parochianen, Sint-Bartel en de ontelbare vrienden die om mij rouwen.

De vrede zij met U, priester in eeuwigheid !

De familie SERGEANT dankt U voor uw gebed en meelevens.

Begr. H. Van Moortel bvba, Waasmunster - 052-461753
Drukkerij Hofman bvba, Waasmunster - 052-46 03 11