

En toen het avond werd... zegde Jezus : « Laat ons oversteken naar de andere oever. » (Mk. 4, 35)



## Tot vrome herdenking

van Mijnheer

# Bernard Jules Sergeant

RUSTEND SCHOOLHOOFD

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen,  
Vereerd met het Burgerlijk Kruis 1<sup>e</sup> klas  
en andere eretekens

Weduwnaar van Mevrouw

## Maria Constance Weytens

geboren te St.-Martens-Lerne, op 13 oktober 1874,  
en godvruchtig overleden te Bachte-Maria-Lerne,  
op 5 maart 1968, gesterkt door de H. H. Sacramenten  
van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Wie, zoals de dierbare overledene, bijna een eeuw lang op deze wereld rondwandelde, kent de vreugde van het leven, maar ook de bitterheid van de smart. Want Meester Sergeant heeft de alsem van het lijden gesmaakt, vooral toen zijn lieve Echtgenote hem in de kracht der jaren ontviel. Maar weinigen hebben, zoals hij, genoten van vreugde en vertroosting, Vreugde van en om het leven : tientallen jaren lang stijgende vertroosting naarmate het einde dichterbij kwam.

Hij was een van die gelukkige mensen, van wie de levensachtergrond doet denken aan de vrede van de Hemel.

Hij zelf, kon dankbaar zijn : dankbaar voor de opleiding die hij genoten had; dankbaar om de vriendschap van zijn talloze oudleerlingen die hij geleid, aangemoedigd en gesteund had. Velen onder hen hebben, als priester of als universitair, als landbouwer of als werkmans de beste herinnering

bewaard aan die hoogstaande en rijkbegaafde dorpsonderwijzer die alles deed wat den volke goed is : menige jongelingen uit de lagere stand zijn tot hooggeplaatste personen geklommen, dank aan zijn grenzeloze ijver, stuwkracht en wijze raadgevingen. Een edel en diep christelijk man, sprakelend van wilskracht, die zijn stempel op de jeugd van Lerne heeft gedrukt en die door de parochie en de gemeente diep vereerd werd en herhaaldelijk bliken van genegenheid mocht ontvangen.

Met een hymne van dankbaarheid moge dan dit intense leven worden afgesloten. Met geloof in de God die hem en ons geschapen en verlost heeft, met hoop op Hem, die oneindig barmhartig is en onze zonden vergeeft, met een toenemend verlangen naar het Eeuwige Rijk waar de alles overtreffende Liefde blijvend zal heersen.

De grenzeloze toewijding van zijn geliefde kinderen, en vooral van zijn dochter Agnes, was als een blijvende boodschap van de hemelse Vader. En zijn zoon, Priester, zal dagelijks in dankbare piëteit bidden : « Herinner U de naam... Heer » (Canon v. d. mis) « En weest dankbaar ! » (Kolos 3, 15)

---

---

*Een milde troost waren ons uw  
blijken van christelijke deelneming  
bij het afsterven van hem die ons  
zo dierbaar was.*

*Daarvoor danken U innig :*

De familiën SERGEANT,  
VAN SPEYBROECK,  
WEYTENS,  
VAERNEWIJCK