

Ten paradijze geleiden u de Engelen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CAMIEL SERGEANT,
zoon van wijlen **Mijnheer JAN-BAPTIST**
en van wijlen
Mevrouw MARIA, COLETA PORRÉ

geboren te Oosterzele, de 28 juli 1884
en er overleden, de 9 december 1962.

gesterkt door het H. Oliesel "in extremis".

Het leven van de duurzame overledene was een voorbeeld van onwankelbaar betrouwen op God. Altijd zachtzinnig en onderworpen aan de Heer, zichzelf vergetend om slechts aan anderen te denken, leefde hij even nederig als deugdzaam voor God en zijn familie.

Stil en hard werkend is hij door het leven gegaan, een van de velen die klein zijn voor de mensen, maar groot in de ogen van God. Zalig de nederigen... Hij heeft het leven gekend met zijn blijde en droeve dagen, zijn kommer en zorgen, het harde werk van elke dag. Thans mag hij zijn moegewerkte handen in Gods handen leggen om, als een trouwe dienstknecht, binnen te gaan in de vreugde van zijn Heer. Plots heeft de dood hem getroffen maar niet onvoorbereid want zijn kristelijk leven was een voortdurende voorbereiding tot de zalige eeuwigheid.

Duurbare familieleden, ik dank U om Uw goedheid. Vaartwel en staat mij bij door uw gebeden; ik zal U niet vergeten bij Hem, dien ik bid ons allen eens te verenigen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Kinderen van wijlen Mr & Mw Gustaaf SERGEANT-BOCKSTAELE ;
Mijnheer en Mevrouw Richard SERGEANT-DE SPIEGELEER ;
Dokter en Mevrouw Romain GALMART-SERGEANT ;
Kinderen van wijlen Mr & Mw Achiel DE MOERLOOSE-SERGEANT ;
Mijnheer Florent VAN DE PUTTE-SERGEANT en kinderen ;
Kinderen van wijlen Mr & Mw Richard SERGEANT-BUYSE ;

De Famillie SERGEANT ;
De Famillie PORRÉ.

gevoelig voor Uw blik van deelname in
hun rouw betuigen U hun innige dank.