

Fier zijn we met U, papa.
Gelukkig zijn we met U, papa.
Uit duizend papa's zouden wij U kiezen.
We hopen U nooit te verliezen.

Gij die hem gekend en bemind hebt gedenk



DE HEER

Herman SERGEANT

Echtgenoot van
Mevrouw Lucienne ERAUW

Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op
28 januari 1925 en overleden te Ophasselt
op 11 oktober 1994, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

De families SERGEANT - ERAUW
SCHOUPE - DROESBEKE

danken voor de blijken van innige deel-
neming hun betuigd bij deze rouw.

Nadienst op zaterdag 12 november te 17 uur.

De tekst bovenaan dit doodsprentje hangt in de
huiskamer van het gezin Sergeant, en drukt
duidelijk de genegenheid uit van het gezin naar
vader toe die hun ontvallen is.

Herman was inderdaad vol zorg en aandacht voor
zijn gezin. De kinderen en zijn vrouw mochten
niets tekort hebben en daar heeft hij ook gans zijn
leven voor geijverd.

In maart van vorig jaar is zijn lijdensweg begonnen
en het was in gans die periode zijn zwaarste kruis
dat hij niet meer werken kon. Elk jaarlijks verlof
immers had hij opgeofferd om zijn huis te
verfraaien.

Gedurende gans zijn ziekteperiode en tot in zijn
sterven heeft Herman thuis kunnen blijven, dit
dankzij de nooit aflatende zorg en voortdurende
aanwezigheid van vrouw en kinderen.

Vandaag willen we in grote dankbaarheid en met
gelovig vertrouwen van Herman afscheid
nemen. We blijven in ons hart de schone
herinneringen meedragen aan alles wat hij voor
ons betekenen mocht en wij bidden dat hij nu voor
eeuwig gelukkig mag zijn in de vreugde en de
vrede van Gods Vaderhuis.

O.L.V. Van den Oudenberg, bid voor ons.