

De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen,  
ons lied is kort en broos.  
F.T.



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Marie-Charlotte SERGEANT**  
Weduwe van de Heer René DE VILDER

Geboren te Sint-Martens-Leerne op 1 juni 1905,  
overleden te Gent op 17 augustus 1984  
gesterkt door de Sakramenten der zieken

---

Meer nog dan bij andere diepe ervaringen in ons leven voelen wij, bij een groot verdriet om een zeer dierbare dode, de onmacht van veel woorden. Wat wellicht meer tot ons spreekt is het innig samenzijn van mensen, die zich verbonden voelen in droefheid, in een oprechte maar broze wil om te troosten en in een zelfde nood aan licht en bemoediging.

Als verdriet om deze dood, behalve in tranen en in teder medevoelen, nog een uitweg vinden kan in woorden, dan moeten wij die aangereikt krijgen van iemand die beter overweg kan met dit gebeuren, iemand die ons verrast met de uitspraak : „Wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid, ook al is hij gestorven.” Wie, zoals deze vrouw, geleefd heeft vanuit Jezus' geest, bloeit bij het sterven open tot een volheid, die verbondenheid is met Gods liefde.

Die verbondenheid bleek hier reeds in haar liefdevolle inzet voor al haar dierbaren, in haar voortdurende zorg dat het met allen goed zou gaan, in haar intens medeleven met haar zoon Missionaris, in haar levensvreugde die, in harde momenten toen zij reeds vroeg haar geliefde man verloor, getuigde van grote moed.

Voor zo'n goede moeder en grootmoeder willen wij van harte God danken, want in haar goedheid mochten wij zijn liefde ervaren. Haar glimlach, haar zin voor realiteit, haar grote bezorgdheid en geduld, zullen voor ons allen een blijvend teken zijn van haar groot geloof in de zin en de ernst van het leven, dat ook, in zijn droeve momenten, het goede leven van God blijft. Binnen de eeuwige trilling van dit goddelijk leven blijven levenden en doden bewaard en voor altijd verbonden. Laten de woorden van Paulus ons bemoedigen : „Ik ben ervan overtuigd dat, noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht, in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer.”

---

Troostend is uw deelneming, maar vooral uw gebed is een blijk van genegenheid aan onze betreurde overledene.

De families DE VILDER en SERGEANT danken U hiervoor,