

"Al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven voor eeuwig!"

†
VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

RENÉ SERGEANT,

zoon van wijlen de Heer CYRIEL
en van wijlen Mevrouw ROMANIE DE CORTE,

geboren te Oosterzele, op 27 juli 1907
en aldaar godvruchtig overleden op 4 juni 1973,
gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

— — —
"Ons Vaderland is in de hemel en uit de hemel ver-
wachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het ge-
lijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam" zo
spreekt St Paulus zijn hoop uit in zijn brief aan de
Filippensers. Dat was ook de sterke steun van deze
ietwat eenzaam levende parochiaan.

Want hij was een diep christelijk man; geen snoever
maar iemand die zijn christen zijn in zijn hart beleefde
op het werk en bij zijn medemens. De laatste maan-
den van zijn leven kende hij de beproeving van een
ongeneeslijke ziekte. Dat heeft hij kalm aanvaard;
dank zij de steun ook van een ononderbroken ver-
zorging door een toegewijde zuster en schoonbroeder.
Daarvoor was hij innig dankbaar en vol waardering.

Moge zijn voorbeeld van trouw lidmaatschap van de
arbeidersorganisaties, van berustend aanvaarden van
het lijden, van goedheid en minzaamheid tegenover de
medemens ons allen een aansporing zijn om het
leven moedig aan te pakken

Dierbare Familieleden, hebt dank voor uw zorg en
edelmoedig medeleven, zieken bezoeken, zieken ver-
zorgen is een van de schoonste vormen van echte
naastenliefde. De Heer vergelde U allen wat gij voor
mij gedaan hebt,

H. Hart van Jezus. ik stel mijn betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

Mevrouw †Remy SERGEANT-DE MEULEMEESTER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DELSEN-SERGEANT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert HAESEBIJT-SERGEANT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Cesar TEMMERMAN-SERGEANT en kinderen ;

De Familie SERGEANT ;
De Familie DE CORTE,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.