

Wij moeten steeds bereid zijn te sterven op die tijd
en de wijze welke God behaagt.

†
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

RICHARD SERGEANT,

zoon van wijlen Mijnheer CYRIEL
en van wijlen Mevrouw ROMANIE DE CORTE,

geboren te Oosterzele, de 20 september 1904
en er schielijk overleden de 26 augustus 1965.

Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

LID VAN HET A. C. V.
EN VAN DE ZIEKENBOND «HELPT ELKANDER»

Wij weten dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op
de laatste dag, want Christus is de verrijzenis en het
leven. Wie in Hem gelooft, zelfs als hij sterft, zal leven
en al wie leeft en gelooft in Hem zal niet sterven in
eeuwigheid. Allen zullen wij dan Christus te gemoet
gaan en zo zullen wij altijd met de Heer samen zijn.
(Lit. der overl.)

Hoewel de dood hier plots en onverwacht is geko-
men, heeft God in zijn Voorzienigheid de duurzame
overledene niet verrast. Hij sprak en dacht in onzeker-
heid over de dag van morgen en heeft zich wellicht in
stille op Gods oordeel voorbereid.

Wij komen allen uit Gods hand, en we moeten naar
God terug. Gelukkig de mens die met een gerust ge-
moed Gods oordeel mag te gemoet zien.

Moge de Heer dan de betreurde overledene genadig
zijn en moge de H. Maagd Maria, ons aller toevlucht,
voor hem de goede voorspreekster zijn.

Duurbare Broer en Zusters. ik dank U voor alles wat
gij voor mij hebt gedaan. Gedenkt mijn ziel in uw
gebeden. De Heer zal U belonen.

Duurbare familie, vrienden en kennissen, vaartwel
en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mijnheer Remi SERGEANT-DE MEULEMEESTER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Georges VAN DELSEN-SERGEANT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert HAESBEYT-SERGEANT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Cesar TEMMERMAN-SERGEANT en kinderen ;
Mijnheer René SERGEANT ;

De Familie SERGEANT ;
De Familie DE CORTE,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.