

Gelukkig die in God geloven,
als diepe wonden 't harte slaan... G G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL SERLIPPENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE KELVER

geboren te Nederbrakel, de 10 Mei 1914, en
godvruchtig overleden te Oprekkel op 19 Oogst 1954.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij staan allen verslagen bij de vernietigende slag die gevallen is. Welk een wrede beproeving is dit zo vroegtijdig overlijden van deze brave man, die een voorbeeldige echtgenoot en een onvergelykbare vader was van een prachtig gezin. Niemand kan met woorden beschrijven welk een zee van droefheid en troosteloosheid is neergestort op moeder en de kinderen die als weesjes achtergelaten werden: want hoe arm, hoe ledig het huisgezin waar zulk een vader zo plots weggerukt wordt. Met hen treuren wij allen omdat zij voortaan hun rijkdom, hun broodwinner moeten missen, die een lichtend voorbeeld was van eerlijk man, van noeste werker, van echte kristen. Doch we moeten onze hoop vooralen alleen bij O. L. Heer gaan zoeken in het gebed. O Heer! De vreugde van ons hart is verdwenen, onze blijdschap is in droefheid omgekeerd als bloed in water, want ons werd de rijke en fiere vaderkroon van het hoofd weggerukt!... (J. Lam.). O God, bij zulk een slag houd ons hoofd naar U gericht, want anders verliezen wij de geheimenisvolle betekenis van Uw voorzienigheid... Help ons bidden: „Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel”. Leer ons nu vooral nog meer ons betrouwen op U te stellen. (H. Ephrem).

De diepbetreurde overledene was een van die flinke knappe huisvaders die ongemeten goedheid aan onuitputbare toewijding koppelden, die droomde van een overgelukkig gezin waar hij zich de Koning voelde in

zijn grote plicht: vrouw en kroost te schragen op zijn sterke jeugd en ze hoog te dragen is zijn vreugd...

Duurbare Echtgenote, evenals bij O. L. Vrouw, de moeder van smarten, is mijn afsterven voor U een zwaard van droefheid dat uw hart doorboort. Ach, hoe pijnlijk is het toch ook voor mij U alleen te moeten laten samen met onze lieve kinderen. Wij streefden er samen naar ons gezin naar God te richten. God besluit er anders over, ik vertrouw dat Hij in mijn plaats mijn taak zal voortzetten. O. L. Heer zal onze droefheid in vreugde veranderen door u onder zijn bijzondere bescherming te nemen.

Mijn lieve Kinderen, weest gij nu de steun en troost van uw goede moeder, maakt haar gelukkig door uw naastig werk en door uw deugdzaam leven.

Mijn goede ouders, dierbare familieleden, ik reken op U om mijn brave vrouw te helpen waar gij kunt. God zal er U om zegenen en ik zal voor u allen ten beste spreken bij God. Hebt dank allemaal om uw onbegrensde genegenheid en liefde. Vaarwel en tot blij wederziens. Bidt allen veel voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

*De familiën SERLIPPENS, DE
KELVER, MARTENS en WALRAE-
VENS danken U hiervoor.*

Druk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel