

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik
henenkeer: den morgenstond, de dagen
en de avonden nog meer!

Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij! (G. Gezelle)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Bertha SERLIPPENS

Weduwe van Marcelin DE PESSEMIER,

geboren te Nederbrakel op 28 december 1903
en godvruchtig overleden
in het O.-L.-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde
op 5 januari 1987.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Heer, wij weten dat Gij niet telt met dagen
of jaren: bij U telt enkel trouw waarmee
de mens zijn taak volbrengt en het goede
dat hij voor anderen bewerkt.

Heer, wij danken U voor de vriendschap en
de vreugde die van haar is uitgegaan; voor
het schone en het goede dat wij van haar
mochten ontvangen.

Wij danken U voor de zorgen die zij aan

ons gegeven heeft en voor de genegenheid
die zij heeft toegedragen aan hen die met
haar leefden.

Wij danken U voor het voorbeeld van werk-
zaamheid en moed die van haar, tijdens haar
leven, zijn uitgegaan en wij danken U ook
voor de rust en de vrede die haar tekenden
wanneer zij naar U is toegegaan.

Zoals zij liefde heeft gegeven, heeft zij
ook liefde mogen ontvangen.

Dank aan mijn geliefde kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, voor de jaren van
geluk en liefde.

Dank U, dierbare familieleden en vrienden
voor uw genegenheid.

Mijn oprechte dank aan het verplegend per-
soneel van het rusthuis voor al hun zorgen
en toewijding.

De families

SERLIPPENS, DE PESSEMIER,
HAEGEMAN, DE SMET,
danken U.

Namis: maandag 26 januari om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel