

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

**Elisa - Maria SERLIPPENS**

weduwe van Mijnheer

**Remi HAEGEMAN**

geboren te Zottegem, de 11 november 1885,  
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde,  
de 21 mei 1961.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Het gras, dat elk jaar wordt gemaaid en gehooïd, is een sprekend beeld van de zwakheid en 't vlug verloop van het aardse leven. Doch zolang we gezond en sterk zijn, denken we maar liefst niet aan de broosheid van al wat aards en tijdelijk is.

Maar eens dat hoge jaren en ziekte, de immer sprekende voorboden van 's Heren komst er zijn, moeten we bescenen: « Ja, daar is maar één ware wijsheid: dat is, zijn ziel te redden, want die gered, is 't al gewonnen ».

Heb dank, Heer, dat het geloof in die waarheid, mij op mijn ziekbed zo sterk heeft aangegrepen, en dat ik de lichamelijke ongemakken van de laatste maanden, in volle onderwerping aan uw H. Wil heb mogen dragen.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden, hebt allen dank om uw kinderlijke goedheid, mij regelmatig betuigd.

Naast de kinderen, geburen en kennissen, die mij op een of andere manier hebben welgedaan, zeg ik heel bijzonder dank aan u, mijn beminde schoondochter, bij wie ik zovele jaren een rustige oude dag mocht genieten; want had ik een koninklijke verzorging tot in mijn laatste levensdagen, dan is het omdat gij nooit hebt gefaald in

het volbrengen van het 4-de gebod: « eert vader en moeder ».

Zulk een toewijding is de prachtigste levensles voor uw eigen kinderen, en een daad waar God zijn mildste zegen heeft aan toegezegd.

Zet dan allen uw trouw voort, door regelmatig te bidden voor mijn eeuwig heil en bedenkt, dat de overgang van dit aardse naar 't eeuwige leven, na kortere of langere tijd, ook eens uw lot zal worden. Leef daarom getrouw aan uw kristelijke plichten, dat ge het uur van de Heer niet hoeft te vrezen.

Maria, Koningin van de meimaand, bid voor haar.

---

---



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.  
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost  
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën SERLIPPENS, HAEGEMAN,  
BROEKAERT en DE BLANDER.

---

Uitg. L. Surdiacourt. St -Maria-Lierde