

Bij de dood wordt het leven niet ontnomen doch veranderd en voor de rechtvaardige is het de ingang tot de eeuwige zaligheid.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### GILBERT, JOZEF SERLIPPENS

echtgenoot van Mevrouw

#### GERMAINE MATTHIJS

geboren te St Maria-Lierde de 7 september 1898 en overleden te Overboelare de 28 april 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de h. Kerk.

**Opgeëiste 1914 - 1918**

De ziekte en de kwellingen in dit leven zijn middelen om de mens nader bij God te brengen; en om ons de nietigheid en de vergankelijkheid van het aards bestaan te doen beseffen. Gelukkig de mens die hier op aarde de weg der rechtvaardigheid gevolgd heeft, in zijn stervensuur zal dit zijn enige troost wezen en de waarborg om met vertrouwen voor Gods rechterstoel te verschijnen.

De duurzame overledene was zolang hij kon een onvermoeibaar en stoere werkmans, een trouw echtgenoot steeds bezorgd om het welzijn van zijn huisgezin. Hij was een man zacht van inborst die om zijn vriendelijkheid en goed karakter veel vrienden telde. Moge O. L. H. hem nu barmhartig zijn.

Verleen, smeken wij, almachtige God, dat de ziel van deze overledene, die heden van deze wereld is

gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, vergiffenis en tevens de eeuwige rust bekomme. Door de verdiensten van onze Heer Jezus-Christus.

Vaartwel, beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen maar vergeet mij niet in uw gebeden. 't Is het enige wat mij nog kan helpen.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(300 d. afl.)



De familiën

SERLIPPENS, MATTHIJS,  
BIJL, COSYNS, en FOSTIER

danken zeer hartelijk voor  
uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare