

Heer geef aan zijn ziel de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Jean-Baptiste Serlippens

weduwnaar van Mevrouw

Rosalie Bijl

geboren te Sarlardinghe de 3 oktober 1861 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen de
1 juli 1958.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De ouderdom van deze rechtvaardige was eerbeid-
waardig, niet om de lange jaren, maar omdat hij ze
bekroond heeft met deugden en verdiensten.

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied ;
de naam des Heren zij gezegend.

Weest is uw leven indachtig dat wij hier niet al-
tijd zullen blijven en dat wij met dengdzaam te leven
ons een plaats voorbereiden in de Hemel, welke
wij nooit zullen verliezen.

Dierbare kinderen en familie, dankt met mij O. L.
Heer dat Hij mij een vredige oude dag heeft geschon-
ken. Ik dank u allen voor uwe genegenheid. Bidt
voor mij, Moge de liefde tot God en de evenmens
ons verenigen in eeuwigheid.

Dat de ziel van de overledene, door de barmhar-
tigheid Gods in vrede ruste. Amen.



De familiën

SERLIPPENS,
BIJL en VANDECATSEYE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare