

Dit weze een vroom aandenken aan en een
uitnodiging tot gebed voor de ziel van
Mijnheer

JOZEF SERLIPPENS

weduwenaar van Mevrouw
IRMA MARTENS

geboren te Nederbrakel, op 1 juni 1889,
en godvruchtig overleden te Brakel,
op 2 december 1971,

gesterkt door het sakrament der zieken
en stervenden en de Pauselijke zegen.

Burgerlijk Opgeëiste 1914-1918.

Stil en gelaten is onze duurzame overledene
van ons heengegaan. Hij wist dat het einde
daar was en gelaten wist hij ook Gods
H. Wil te aanvaarden. Zijn hoge ouderdom
had hem immers geleerd lief en leed uit Gods
hand te aanvaarden; dank zij zijn trouw ge-
bed vond hij de noodzakelijke steun daartoe
en voelde hij zich bereid voor de grote dag.

Zalig zij die mogen sterven in de Heer.
Moge de Heer van leven en dood dan ook
nu in Zijn barmhartigheid over onze duur-
bare overledene Zich ontfermen en hem op-
nemen in eeuwige rust en vrede.

Mijn duurzame kinderen, kleinkinderen en
familie, ik dank u voor uw liefde en ge-
negenheid. U vooral dank ik die in mijn
laatste levensjaren, dag in dag uit, steeds
zoveel geduld en goedheid voor mij had.

Beste vrienden en geburen, ook u dank ik en
vraag ik nu nog om een vroom gebed tot
de Algoede God.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige vrede.



Voor uw gebed en medevoelen danken U:

De families SERLIPPENS,
MARTENS,
VERLEYEN,
POLEZ.