

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JULIEN SERLIPPENS

echtgenoot van Mevrouw

Margriet DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, de 5 Februari 1916
en godvruchtig overleden te Gent,
de 9 October 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wie zal Gods raadsbesluiten doorgronden, waarbij de ene vroeger dan de andere naar de eeuwigheid geroepen wordt. Ons geloof verwerpt de leer van het blinde noodlot en aanvaardt dat God steeds voor zijn wilsbeschikkingen een beste bedoeling heeft die ons tijdelijk onbekend blijft. Gelukkig diegenen die hun leven kunnen aanvaarden zoals het zich voordoet, als een gave Gods, als een gelegenheid om zich te heiligen en bekwaam te maken tot de vreugde van de hemel. Voor hen is sterven slechts een overgang tot het eeuwig leven.

De duurzame overledene was er nog zo nodig voor zijn huisgezin. De ziekte belette hem zijn taak en plicht van huisvader welke hij steeds zo voorbeeldig volbracht, vol te houden. Naast zijn lichamenlijk lijden moet dit hem bijzonder smartelijk gevallen zijn. Zijn oprechte goedheid, liefde en offervaardigheid voor de zijnen waren zo groot dat

ook de scheiding een zware beproeving is geweest.

Duurbare echtgenote, beminde zoon en familieleden, hoe graag ook ik wou bij U blijven O. L. Heer heeft mij geroepen. Zonder opstandig te willen worden heb ik gebeden: „ Heer uw wil geschiede ”. Laat dit gebed ook het uwe zijn en de Heer zal u troosten, helpen en sterken verder door 't leven te gaan. Ik dank u voor alle goede zorgen en blijft gij mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

†

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

De Familiën SERLIPPENS, DE CUBBER, MARTENS en COESENS danken U hiervoor.

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel