

*" Een zachte moeder van geduld,
een vrouw met vriendelijke ogen,
en die wij nooit vergeten mogen.
Zij rust nu, alle pijn gesust
en alle leed en alle vragen
in tranen en gebed gedragen."*



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Yvonne SERLIPPENS

echtgenote van Richard DE MEZEL

geboren te Everbeek op 23 maart 1926 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 12 januari 1995,
gesterkt door het sakrament van
de ziekenzalving.

De families

**SERLIPPENS, DE MEZEL,
DESMECHT en CATERNANG,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op vrijdag 10 februari 1995 om 19 uur.

Wij bidden bij het heengaan van moeder. Haar leven was een lange en moeizame pelgrimstocht. Haar levensdromen en wensen werden vroegtijdig doorkruist door ziekte en lijden.

Na het sterven van haar zoon werden het stille jaren. Jaren van mijmeren en stil nadenken over wat kon zijn en nooit werkelijkheid werd.

Zij werd in eigen bestaan beproefd en was aangewezen op de hulp van haar echtgenoot en kinderen. Zij hebben haar geborgenheid geschonken en omringd met goede zorgen.

Vertrouwwol en met een zekere gelatenheid heeft zij alles gedragen. Zij werd telkens in liefde geborgen, waar zij ook werd opgenomen. Verzorgend en verplegend personeel waren haar steeds nabij om haar te helpen en te troosten.

Wij bidden nu voor haar dat zij voorgoed moge thuiskomen in Gods geborgenheid. Wij geloven dat God een toekomst geeft aan deze gestorven moeder.

Barmhartige God, allen die zich zwak en kwetsbaar weten, vinden bij U vertroosting en sterkte. Kom naar ons toe als het lijden ons treft, als de dagen traag aan ons voorbijgaan en de toekomst zonder uitzicht is. Genees ons van alle kwalen, wees de rots van ons vertrouwen.