

"IK ben de Verrijzenis en het leven"



Vrome gedachtenis aan

De Heer

Sermant Omer - Pierre

echtgenoot van Mevrouw

VAN DER OOST Firma - Odette

geboren te Bever op 1 februari 1931

en godvruchtig overleden in het

U.Z. te Gent op 24 juni 1989,

gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Bij een kruispunt

in je leven ben je steeds waakzaam,
maar dat daar lief en leed zo nabij
komen, is bijna niet te geloven.

De vreugde van het ja - woord van
de zoon, het welkom van de schoon-
dochter in de familie ging samen
met je weggaan.

Vreugde en verdriet volgen mekaar
zo vlug op.

Collier - De Taeye (054) 413500

Vader,

je dagelijkse arbeid verrichtte je uit
liefde voor je grote gezin;

je lieve vrouw en je kinderen.

Van je huis maakte je een thuis,
een oase van geborgenheid en vrede.
Je kleinkinderen waren als zonne-
stralen die je huis soms binnen-
vielen.

Een kleine dienst, ook al kostte het
vele uren, deed je , zo maar, graag!

Je fietste soms door die Vlaamse
Ardennen met zijn talloze mooie
heuvels.

Op die momenten dankte je de
Schepper voor die schone natuur die
Hij eens gemaakt heeft.

Vader,

tijdens je vreselijke ziekte vroeg je
regelmatig om voor jou te bidden.
Ook nu blijven wij dit voor jou doen
uit dank voor al het goede dat velen
van jou hebben ontvangen.

De families:

SERMANT, VAN DER OOST,
SURDIACOURT, COLLIER.

danken U oprecht voor de blijken
van medeleven en gebed.

Druk De Nayer, Moerbeke