

Wat vroeger, wat later,  
we gaan allemaal.  
Die zwak zijn als een halmpje,  
die sterk zijn als staal.



Vroom aandenken aan

Mevrouw  
**Theresia SERMANT**  
weduwe van de Heer Nestor DERIJST

zij werd geboren te Viane op 16 september 1900  
en is godvruchtig overleden in het rustoord  
"Denderoord" te Geraardsbergen op 8 mei 2000,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:  
SERMANT - DERIJST  
LIMBOURG - LIMBOURG  
danken U voor uw deelneming en gebed.

De tijd blijft niet stille staan  
eens moeten we allen gaan.  
Bijna 100 jaar geleden werd moeder geboren,  
nauwelijks nog in te beelden  
welke een andere tijd.  
Ze leerde er de noodzakelijke eigenschappen om  
flink te leven in wel en wee.  
Het wee werd haar niet gespaard.  
Te vroeg verloor ze vele familieleden,  
maar stevig leefde ze verder.  
Ook de harde lichamelijke arbeid heeft haar niet  
geknakt.  
Met een eenvoudig huis en thuis en hof  
had ze genoeg om dankbaar te leven,  
heel lang en goed gezond  
en heel goed verzorgd door dochter en personeel  
tot plots... heel onverwacht ze net iets te vroeg is  
heengegaan. Iets te vroeg de tijd gewisseld voor  
de eeuwigheid bij God

Bid voor haar, samen met ons, tot God de Heer.

Viane, 13 mei 2000