

*Geloofd zij Jezus Kristus, Amen.*

†

In vroom gebed gedenken wij de ziel van

**Hermine SEYMOENS**

echtgenote van

**Frans DE FREYNE**

geboren te Pollare, op 15 februari 1903,  
is zij in bevrijding van langdurend lijden  
het Heil van de Heer deelachtig geworden  
te Pollare, op 3 september 1969.

—  
« Wie Mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op  
en volge Mij. » — Zo spreekt de Heer.  
Christus heeft geleden, is gestorven om verlossing  
aan de mensen te brengen. Ons lijden, in  
onderwerping en geduld gedragen, maakt ons  
bereid de verdiensten van Christus deelachtig te  
worden in het eeuwig heil.

**Heer, wij danken U :**

- om de liefdevolle zorgzaamheid, de toegewijde  
genegenheid, welke wij van onze duurzame  
echtgenote en moeder mochten ondervinden ;
- om de geest van gebed die zij op haar ziekbod  
zo onverpoosd heeft beoefend en zo haar  
geloof en betrouwen in U levendig heeft  
bewaard ;
- om de genade van Uw vertroosting waardoor  
zij zo geduldig al het lijden heeft verdragen.

**God, onze Vader, wij bidden U :**

- dat het lijden van moeder, in vereniging met  
het lijden van Uw goddelijke Zoon, Uw

barmhartigheid voor haar zelve en ook voor  
ons moge bekomen ;

- dat wij sterkte mogen ontvangen om ook in  
geest van geloof de smartvolle scheiding te  
dragen in de hoop van eeuwige hereniging bij U ;
- dat wij in alle levensomstandigheden ons hart  
en geest in onderwerping naar U richten.

—

Voorzeker is het een plicht onze ouders te eren.  
De liefde en de toewijding, waarmee men die  
plicht vervult, worden als kostbare sieraden, die  
de schoonheid van de plichtsvervulling optoeien.  
De duurzame heeft zulke behandeling overvloedig  
mogen ondervinden en zal dan ook dankbaar bij  
de Heer om goddelijke zegen bidden.

Door het gebed blijven wij verbonden met onze  
duurbaren, die heen zijn gegaan. Zo bewijzen wij  
hen onze blijvende liefde, en hun liefde komt tot  
ons door de zegen die zij bij God voor ons  
afsmeken.

De families SEYMOENS,  
DE FREYNE,  
VAN NEYGEN en  
CORNELLIS,

*danken U voor Uw gebeden en meelevens.*

Drukkerij A. De Henau, Pamelstraat 18-18a, Ninove