

Mijn Jesus. barmhartigheid.

100 d. afl.



BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Elisa-Bertha-Sidonia Seynaeve**

Echtgenoot van

**Mijnheer Emiel-Joseph Debouvere**

geboren te Wielsbeke, den 15 Mei 1905, en godvruchtig overleden te Ieper, den 16 November 1945, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten der stervenden.

Ze was lid van het broederschap van het H. Hart, en den eersten Vrijdag communiebond der Vrouwen.

In Allerzielenmaand, wanneer kristen moeders 's avonds in den huiskring bij 't gezamenlijk avondgebed 'n weesgegroetje bidden voor de afgestorvenen, is deze kristelijke moeder naar den Heer teruggegaan.

Tien kinderen had ze, en 'n kleintje van 'n paar maanden. Wat 'n hartzeer voor die jonge moeder van veertig jaar in 'n hospitaalkamertje haar man en acht kinderen om haar te hooren weenen en ze te moeten verlaten. Aan elkeen van hun gaf ze nog 'n kruisje en heeft dan gelaten het groote offer van haar leven gebracht: het is gelijk Onze Lieve Heer wil.

Lieve Echtgenoot, zoo hard beproeft u O. L. Heer, alleen met onze tien kinderen blijft ge nu in het eenzame huis, hoe lastig het ook is, sta niet op tegen O. L. Heer, het zijn « Zijn » werken, zoek troost in het gebed, en doet al wat ge kunt, voor onze kindjes, van uit den hemel zal ik u bijstaan.

En gij, lieve Kinderen, die ik met zooveel hartzeer heb verlaten, het goede kristelijke voorbeeld heb ik u gegeven in huis, in de kerk, aan de communiebank, doet oort wat ik u aangeleerd heb en gaat gij ouderen welkelijks te Communie en gij schoolkindjes iederen dag, en bidt dan voor uwe moeder.

En gij, duurbare Moeder, die in uw bejaarden dag nog dit groote kruis moet tegenkomen, ik dank u voor al hetgeen gij voor me gedaan hebt, in de mate van uw kunnen help m'n kindjes.

En gij, mijn Eerw. Broeder, Priester des Heeren, blijf mijn man en kinderen indachtig aan het altaar des Heeren.

Beminde Broeders en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, die zoo'n deernis hebt met 'n arme moeder die 't leven schonk aan een nieuw kindje en het hare moest afgeven, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.



Heer Emiel-Joseph Debouvere, haar echtgenoot;

Heer Cyriel Debouvere,

Heer Jozef Debouvere,

Mejuffer Marie-Antoinette Debouvere,

Heer Maurits Debouvere,

Mejuffer Godelieve Debouvere,

Mejuffer Marie-Thérèse Debouvere,

Mejuffer Rosa Debouvere,

Mejuffer Angèle Debouvere,

Heer Pierre Debouvere,

Mejuffer Imelda Debouvere, haar kinders;

Mevrouw Petrus Seynaeve-Martain, haar moeder;

De familiën Debouvere en Seynaeve;

danken om de blijken van deelneming.

Druk Lecluvse-Bollingier, Statie. Langemark.