

Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.



Dankbare herinnering aan
de heer

GERARD SIMAEYS

echtgenoot van mevrouw
Godelieve Goemaere

geboren te Mater op 8 december 1941 en
godvruchtig overleden te Leuven op 25 mei
1985, gesterkt door de H. Sakramenten van
de zieken.

Een jong leven nog boordevol beloften wordt nu pijnlijk afgebroken. Hij schuwde het werk niet. Met een vriendelijk woord en een glimlach vatte hij zijn dagelijkse taak aan en trachtte hij zijn vrouw en kinderen gelukkig te maken. Met steeds vernieuwde hoop en moed, maar vooral met een groot hart, zette hij zich in. Daarbij vond hij nog energie en edelmoedigheid genoeg om een bezielde voorzitter te zijn van zijn K.W.B. waarvan hij werkelijk de spil was.

Hij had zoveel vrienden dat hij eenvoudigweg dienstbaar kon zijn. In zijn echtgenote, zijn gezin en familie vond hij mensen, die zijn activiteiten en zijn verlangen om te helpen, niet alleen aanvaardden en begrepen maar ook daadwerkelijk steunden.

Hij was er nog zo hard nodig, op de eerste plaats voor zijn gezin maar ook voor de parochiegemeenschap. Zijn bezieling voor het goede werkte aanstekelijk.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en familie, het lijden tijdens mijn laatste levensweken heeft ons nog sterker aan elkaar gebonden. Hoezeer hebt gij met mij meegeleefd en hoe zwaar moet uw leed geweest zijn. Hoe moet ik U danken voor uw liefdevolle zorgen en uw eindeloos geduld. De dood is geen definitief afscheid. Jezus geeft ons een boodschap mee die ons hoop geeft. God geeft ons niet op maar belooft ons een nieuwe vorm van bestaan. Ook daaraan zult gij moeten wennen.

Ik blijf bij U door mijn werk, mijn liefde en mijn kristelijke inzet. Onze toekomst-dromen zijn nu afgebroken en al uw smeken en gebeden zijn naar ons menselijk oordeel vruchteloos geweest. Toch blijft God voor ons een liefhebbende Vader en in Zijn Liefde blijven wij verenigd.

Godelieve Goemaere, zijn echtgenote ;
Geert Simaeyts,
Frank Simaeyts,
Leen Simaeyts,
An Simaeyts, zijn kinderen ;
De families Simaeyts, Goemaere,
Ghys, Van Trimpont
danken u voor de gebeden en uw medeleven.