

*Waar zulk 'n groote woede, U bloedend 't harte slaat,
En bij U, menschenkind, slechts wee en smarte laat;
Gedenk dan, vol geloof, dat onzen Heer alleen
U kracht en sterkte schenkt, en troost in Uw gewezen.*



Gedenkt in Uw vrome bede de ziel

van Mijnheer

ALFONS SIMOENS

echtgenoot van

Mevr. Maria-Alida VAN THUYNE

geboren te Bevere-Oud. den 3 December 1883 en er
godvruchtig overleden den 3 Mei 1943,
gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

't Leven kan hard zijn, wanneer men het schoon den
Heere wil aanbieden. Dit wist de diepbetreurde over-
ledene zeer wel. Als rechtschapen openhartig man, en
overtuigde kristen, met een diep geloof, vreesde hij
God en week zorgvuldig af van 't kwaad.

Als trouwe man stond hij zijn beproefde vrouwe bij
met toegewijde zorg; hij heeft gewerkt en gezwoegd
dag en nacht voor zijne kinderen; als strenge en goede
vader lag de opvoeding van zijne kinderen hem nauw
ter harte.

Hij was een goede vriend, tot hulpe steeds bereid...
Een sterke man, jaren lang, tot ook ziekte en dood dat
sterk gestel ondermijnde & hem op korten tijd ann zijn
geliefden ontrukte terwijl hij er zoo noodig was, nu
vooral in deze droeve tijden.

Bemide echtgenoot die me gedurende mijne ziekte
zoo liefdevol, moedig en met eindeloos geduld elke
stonde hebt bijgestaan, uw eigen leed en beproeving
vergetend, heb dank... Volgens ons menselijke be-
rekening is het te vroeg dat de Heer ons scheidt; maar
Vader in den Hemel weet beter wat voor ons, zijn kin-
deren, goed is. Richt nu Uw betraande oogen en Uw
smeekende handen tot Hem, ook zij mijn dierbare
kinderen, bidt vurig voor vaders zielerust: blijft één
in liefde en vrede, weest trouw aan uw plichten, ont-
houdt de lessen van werkzaamheid en vroomheid die
ik U gaf, en schenkt nu aan uwe lieve moeder dubbel
Uw genegenheid, eerbied en onderdanigheid, dan zal

O L. Heer U zegenen, en zien we mekaar eens voor
eeuwig in den Hemel.

M'n goede familieleden en vrienden, vergeet me niet
in Uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

7 j. & 7 q. afl.

**Om uwe deelneming in den
rouw, danken U hartelijk :**

Mevrouw Alfons SIMOENS, geboren Alida
VAN THUYNE;

Mijnheer Gerard SIMOENS;

Mijnheer en Mevr. Amedée VERHAEGHE-
SIMOENS;

Mijnheer en Mevr. Alfred GHYS-SIMOENS
en kind;

Mijnheer Kamiel SIMOENS;

Mejuffer Norva SIMOENS;

Mijnheer Jan-Baptist SIMOENS;

De familiën SIMOENS, VAN THUYNE en
REYNAERT.